

Plein Nieuws

ATELIER

Door: Ilse Vos

We zijn in het atelier aanbeland in Azië. In China is het nieuwe jaar gevierd met het jaar van de draak. De jongere kinderen gingen lekker met de voetjes door de verf om een mega draken lichaam te maken! De oudere kinderen zijn aan de slag gegaan met wc rollen of hebben de eigen creativiteit gebruikt voor het maken van een draak. Wat zijn ze gaaf geworden!

We maakten Aziatische hoeden en belanden in India op het Holi festival en zagen daar veel kleur en prachtig versierde olifanten. Zelf maakten we ook van die vrolijke olifanten.

INHOUD:

- Atelier
- kettingreactie
- Wist je dat...
- Een nieuw gezicht
- Sprookjesbos
- Piratenbos



KETTINGREACTIE OP DE AMSTERDAMSEWEG

Door: Joram

Op de Amsterdamseweg zijn een aantal jongens bezig met een heel gaaf project. De afgelopen weken werd er met verschillende materialen (voornamelijk hout) gewerkt aan een kettingreactie! Materialen uitzoeken, houtbewerking, afmeten, ideeën delen en samenwerken kwam allemaal aan bod tijdens dit project. Wij zijn heel trots op het resultaat! (de jongens zelf trouwens ook hoor). Op naar de volgende!



WIST JE DAT...

- De website is vernieuwd!
- We 5 Maart allemaal een cursus avond hebben gehad van Peter Vermeulen



EEN NIEUW GEZICHT

Hoi allemaal ,

Veel van jullie zullen me vast en zeker al voorbij hebben zien komen hier op Het Plein maar toch wil ik mijzelf graag nog eventjes in het kort voorstellen.

Mijn naam is Brenda , 36 jaar jong.

Ik kom oorspronkelijk uit Rotterdam maar woon sinds een aantal weken met heel veel plezier hier in het mooie Amersfoort.

Ik was opzoek naar een nieuw avontuur en vond deze op Het Plein.

Met heel veel plezier en trots ben ik hier sinds 1 februari werkzaam.

Jullie kunnen mij voornamelijk vinden bij de jongens in Fantasierijk en op de naschoolseopvang.

Ik hoop met mijn enthousiastme , liefde en positieve kijk op het leven een steentje bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van de kids en dat ze mij niet alleen als begeleider zullen zien maar ook zeker als een van hun maatjes.

Mochten jullie meer van mij willen weten of gewoon een kletspraatje willen maken , spreek me gerust aan , vind ik leuk! :D

SPROOKJESBOS

Door: Annemaar, Rosanne & Chayenne

Het sprookjesbos is een gezellige groep met ongeveer 6 kinderen. In deze groep zitten kinderen van verschillende leeftijden tussen de 8 en 13 jaar. We startte elke ochtend met een kringgesprek en lezen een spannend of leuk boek voor. We hebben 2 werkmomenten en wisselen dit af met speelmomenten zowel binnen als buiten. Tijdens de werkmomenten is er aandacht voor schoolse vaardigheden zoals rekenen, taal, lezen & schrijven. Ieder kind heeft zijn of haar eigen weekplanning op hun eigen ontwikkelniveau. Ook is er aandacht en ruimte voor samenspel, bijvoorbeeld een bordspel of samenspel in ons eigen speellokaal. In het speellokaal is wisselend speelgoed vanuit onze eigen speel-o-theek. In de middag worden er verschillende projectlessen gegeven over geschiedenis, natuur en de wereld.

De kinderen vinden het super leuk om te tekenen, te knutselen, te bakken en om naar het bos te gaan. Naast alles wat we in de klas doen wordt er op donderdag middag gezwommen met de kinderen uit de groep en hebben we atelier lessen waar prachtige kunstwerken worden gemaakt.



PIRATENBOS

Door: Janita & Lotte

Piratenbos is een "spannende" groep met stoere kids. In onze klas zitten jongens en meiden tussen van 8 tot en met 11 jaar. De kids werken op hun eigen niveau om zich verder te ontwikkelen in schoolse, cognitieve en motorische vaardigheden. Elke dag, tijdens de werkmomenten, werken we hard aan schoolvakken zoals, taal, Engels, rekenen & topografie. Andere activiteiten zoals boodschappen doen, koken en bakken worden ook met veel enthousiasme opgepakt.

Er is natuurlijk ook tijd voor spelletjes. Dit doen we gezellig in groepsverband. Vanzelfsprekend ontwikkelen we hiermee de sociale vaardigheden. De emoties die hierin spelenderwijs los komen geeft ons de gelegenheid deze ter herkennen, bespreken en een plaats te geven. Wij maken graag en regelmatig gebruik van de gymzaal waar de kinderen hun energie kwijt kunnen. In het atelier kan ieder zijn creativiteit ontwikkelen. Daar worden de kids uit gedaagd om op hun eigen wijze invulling te geven aan een leuke thema opdracht of gewoon gezellig knutselen.

